

Referentiekader

Missie Zonnevlinder

Vanaf het moment dat ouders hun kindje aan ons toevertrouwen begint er voor ons een heel bijzondere dagtaak.

Een dagtaak die een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Het bewaren van een kostbare schat en alles in het werk stellen om deze goed te verzorgen, te omhullen met liefde en te koesteren tot op het moment dat je de kostbare schat mag teruggeven aan de ouders.

Het is iets dat niet te licht mag opgenomen worden.

Één waarbij men geen half werk kan leveren of nonchalant mag mee omspringen.

*Dit is geen job, maar eerder een roeping!*

Vanaf het moment dat wij 's morgens onze ouders met hun kindje begroeten, met een glimlach naar hun avond en ochtendverloop gepolst hebben en zo liefdevol mogelijk hun kindje in onze armen nemen, zetten wij al ons kunnen in om dat kind een mooie, leerrijke, liefdevolle en vrolijke speeldag te bezorgen.

Gevuld met knuffels en gekke bekken, neusjes snuiten en billetjes afvegen, liedjes zingen en verhaaltjes vertellen, torens bouwen en soepbekers afwassen, flesjes maken en bedjes verschoneren,...

We stappen met hen mee door de dag, doorheen de huilmomentjes en het gezellige geroezemoes aan tafel, tot het tevreden gezucht in de ademhaling als ze zijn ingedommeld. De eerste woordjes tot het geluid van rondlopende blote voetjes, smakkende mondjes en de muziek van Kapitein Winokio.